



Städjobb i Abisko blev hemsida på kinesiska

KeKe Wong, 30 år från Tsing Yi i Hong Kong, sade till föräldrarnas förtret upp sig från ett fast jobb inom marknadsföring i Hong Kong för att tillbringa ett år i Sverige på ett Working Holiday Visa. Hon fick säsongsjobb i Abisko som städare men tack vare sina kunskaper i webb och sociala medier har hon i stället fått jobba med att översätta hotellets hemsida till kinesiska.

Text: Ann-Christine Reimer / Foto: Privat



>> **KeKe föddes i Hong Kong 1993** och hade bott där hela sitt liv när hon fick idén att testa något annat under en period. Att flytta till Sverige. Men familjen tog inte emot hennes färd till Sverige med blida ögon.

– Mina föräldrar ifrågasatte starkt min resa. De tyckte att jag, som hade ett stabilt liv och bra jobb i Hong Kong – varför skulle jag ge mig iväg? Du har också "oss", sa de.

KeKe svarade att hon ville ha ett års erfarenhet, att hon skulle kunna åka tillbaka om hon ville och att hon kände att hon bara hade den här chansen.

– Jag sa till dem att jag ville göra detta innan jag måste börja ta hand om dem.

KeKe kom till Sverige på ett så kallat Working Holiday Visa. Det kan sökas av ungdomar mellan 18 och 30 år och gäller 365 dagar. Som Hong Kong-kines hade det varit enklare att välja Kanada eller Storbritannien, men KeKe ville ha något annorlunda.

– Jag sökte massor av jobb innan jag lämnade Hong Kong. Ytterst få företag svarade, men till slut fick jag napp på Abisko Guesthouse.

Hon fick ett städjobb och timmar i receptionen.

– Men jag har knappt städats alls. När jag berättade för dem om mina färdigheter inom marknadsföring, webb och sociala medier fick jag börja jobba med det i stället så jag har översatt deras hemsida till kinesiska – och även annonser till sociala medier.

Har ni haft några kinesiska gäster sedan du kom?

– Ja, det har vi! De blir så förvånade när de möts av en i receptionen som ser ut som dem och dessutom talar kinesiska!

Vilka förväntningar hade du inför resan



till Sverige?

– Jag ville ha balans mellan arbete och det privata, men under den 1,5 månad jag först var i Stockholm jobbade jag inte, så då hade jag ingen balans jobbmässigt. I Abisko har jag jobb, men inte mycket tid för mig själv så här har jag inte den privata delen.

Hur upplever du Abisko?

– Jag har ibland undrat om Abisko är rätt ställe för mig. Här är mörkt – det är obehagligt med mörkret – och det är kallt – jag försöker tvinga mig ut dagtid, men det är svårt när det är under 20 minusgrader. Här finns inte så många aktiviteter i jämförelse med Stockholm.

Vad tycker du om svenskarna?

– Jag har inte träffat så många, men

dem jag träffat har inte varit så som jag hört att svenskar är.

KeKe berättar att svenskarna beskrivits som mindre sociala och att de inte vill bli vän med nya människor.

– Men där jag köpte mina varma kläder träffade jag en som jag fortfarande har kontakt med och min chef är tillmötesgående och trevlig. Jag har också börjat prata med en i livsmedelsbutiken där jag alltid handlar och vi har utbytt telefonnummer.

En Hong Kong-kinesisk väninna finns i faggorna också.

– Vi kände inte varandra innan, men vi råkade springa på varandra ett par dagar innan jag åkte till Sverige. Hon kom hit i mitten av oktober, är 21 år och jobbar i Kiruna. Jag har en timma dit med bil.

KeKe har även haft besök av familjen. De anlände i mitten av oktober och stannade ett par veckor.

– De kom när jag hade varit här en månad ungefär. Vi var först i Stockholm och sedan åkte vi till Rovaniemi i Finland. När vi rullade in med bussen i tomtens stad började det snöa och det var roligt. Snö har vi sett innan, men det var ändå fint att det snöade just när vi kom. Vi har också upplevt norrsken.

Nu när föräldrarna sett att KeKe lever och mår bra är de mindre oroliga.

– De lugnade sig när de såg att jag inte hade gått ner i vikt, säger KeKe och ler stort. ■